



Savita

De Savita Nieuwsbrief

Verschijnt meestal 1 maal per 6 weken
Nummer 84 – Juli 2019

Leven in Savita

door: Elisabeth Ravenstein

Daar is dan de Nieuwsbrief eindelijk weer! De ontwikkelingen voltrekken zich stap voor stap, dag na dag. Dat er een nieuwe energie is gekomen, is iedere dag opnieuw weer voelbaar. Vooral in de kleine dingen. Iedere dag valt er wel iets op te merken wat nog nooit is gebeurd. Hoe Savita wordt opgezet is niet langs de reeds betreden paden, maar het pad volgend wat zich per dag ontvouwt. Aanwezig zijn bij dat wat is.

Het is heel fijn dat Eleonora hier op deze plek is aangekomen. Iedereen kan wel zien dat het naadloos past. Haar energie, vuur en levenslust zijn een aanwinst voor Savita. Haar vrolijkheid geeft het Licht in Savita een extra sterretje.

Gambheera, gaat volgende week hier haar intrek nemen en dit is dan..... voor onbepaalde tijd!!!! Zij komt al op Savita sinds het begin. Via haar unieke weg, stap voor stap. Jaren kwam ze ook niet, maar afgelopen winter kreeg ze het echt te pakken. Ze wil voorlopig in de caravan wonen die bij de moestuin staat. We zijn er heel blij mee. Op zeer diverse gebieden in Savita kan ze helemaal haar ei kwijt, licht en inspirerend.

Ook Peter zet zich nu ook al ruim een jaar totaal in voor Savita en is voor het aanpakken van de dagelijkse klussen een hele grote steun.



En last but not least: Frans de kok die vanaf het begin altijd Savita trouw gebleven is, is hier nu voor bijna twee manden. Hij heeft Savita meegemaakt in goede en slechte tijden en komt altijd op het juiste moment. Dank Frans, voor je trouw en voor wie je bent.

Het vriendenweek-end, half juni, was een succes. Vorig jaar waren er nog maar 14 mensen, dit jaar waren we met 40! Erik, Gambheera en ik zitten in het bestuur. De financiële ontwikkelingen in de loop van de afgelopen 5 jaar, laten een duidelijk stijgende lijn zien.

Tijdens het weekend waren er workshops en bij de samenkomst bleek dat er ook een behoefte is om samen te werken. Liefst aan een gezamenlijk project. De tuin en klussenweken zijn daartoe uitgekozen om twee of drie keer per jaar hier voor te gebruiken. Als vriend kun je voor 15 euro per dag dan een hele week of weekend aanwezig zijn. Er is gekozen om als contributie het basisbedrag van 25 euro per jaar vast te houden met daarbij de uitnodiging om daar datgene aan toe te voegen, wat voor jou klopt. Het weekend waarin de ledenvergadering/vriendenbijeen-komst plaatsvindt zal voortaan ieder jaar in maart gepland worden. (25 euro).



Wil je vriend worden? Dit jaar kan de contributie nog in de maanden juli/augustus en september betaald worden. Vanaf 2020 zijn de maanden jan/febr/maart voor het betalen van de contributie vastgesteld. Mensen die sowieso giften per maand/kwartaal/jaar geven hoeven geen contributie te betalen en zijn dan dus automatisch vriend. Als er mensen zijn die tijdens de Grote Savita Aktie 1000 euro hebben gegeven en ook vriend willen zijn, neem per mail contact met ons op.

Tegemoetkomend aan dat wat Savita op dit moment nodig heeft en dat wat de vriendengroep heeft aangegeven, organiseren we in de week van zaterdag 10 tot zondag 18 augustus een tuin- en klussenweek. Waarin als “project” het dak van de ronde zaal in de focus staat. Je kan ook een paar dagen komen, of een week-end. Het zou heel fijn zijn als we dit met vele handen zouden kunnen aanpakken! Vriend of niet, ieder is Welkom!

Wijze woorden

Reinout Spaink kon niet op het vriendenweekend aanwezig zijn. Uit de mail die hij toen schreef sprak zoveel betrokkenheid en herkenning dat we hem gevraagd hebben of we zijn tekst in de Nieuwsbrief mochten opnemen.

“Helaas is het voor mij deze keer niet mogelijk fysiek het Savita vriendenweekend bij te wonen. Ik hoop dat de ontmoetingen en interacties tijdens dit vriendenweekend vitaliserend mogen werken, en de sluier die nu nog de mogelijkheden van de toekomst aan het oog onttrekt verder mag worden opgelicht.

Zolang het leven op aarde bestaat, vindt er onophoudelijk groei, ontplooiing en ontwikkeling plaats, al lijkt het soms, wanneer we geen afstand kunnen nemen, of alles stilstaat of achteruitgaat. Op elke winding van die oneindige spiraal van groei zijn er impulsen nodig om ons naar een volgende winding, naar een nieuw en ruimer bewustzijn, te leiden. Die impulsen ontspringen niet aan boeken, concepten of voorschriften, maar komen voort uit de andere manier van leven van het netwerk van vóórlopers wat altijd bestaat. Steeds moet er een kern van mensen zijn die nú al leeft zoals in de toekomst iedereen zal leven. Ik hoop dat Savita in de toekomst nòg hechter zo’n kern zal kunnen blijven vormen - een kern van Zijn, en niet van Hebben. Zijn is geworteld in de grote kosmische wetten van het bestaan, hebben in de voorbijgaande tijdelijke vormen en de wanen van de dag. Ook hoop ik dat bij de ontwikkeling van Savita het accent zal kunnen blijven liggen op onbaatzuchtigheid en niet-commercialiteit. Dan is de energie verbonden met de Grote Wetten van het bestaan en de kosmos, en zal Moeder Natuur Savita op kritieke momenten haar helpende en beschermende hand reiken – op onverwachte ogenblikken, in onverwachte vormen en vanuit onverwachte hoeken. Want zij herkent altijd diegenen die aanbieden om haar te helpen bij de ontvouwing van haar Plan, en kan niet anders dan hen die vanuit die intentie leven en handelen haar zegenende energie terug te zenden”.

Onze reuma planten

In heel Savita zijn grote groene planten met paarse bloemkaarsen te vinden onder de naam *Plectranthus Fruticosus* of te wel: reuma plant. Je kunt altijd een stekje ervan vragen aan Elisabeth. Zo groot als ze in Savita worden, nog nooit meegemaakt. Leuk als je thuis, tijdens het water geven een verbinding met Savita maakt! Dan komt Savita ook in jouw huis en jij in Savita via de planten!



Savita op stralingsarm terrein

In de loop van de tijd hebben meerdere stralingsgevoelige mensen Savita bezocht. Zo ook in de afgelopen week.

Het hele gebouw is doorgemeten op electr-magenetische straling.

Er wordt vastgesteld dat het hele slaapgebouw MwM2 ligt.

Hieruit is geconcludeerd dat Savita dus ook een fijne plek is voor mensen met EHS (electro hypersensitiviteit).

Enkel bij de receptie ging de meter naar 8KwM2. Dus: nog onder de 10

Het hele Savita-terrein werd stralingsarm bevonden.

Een van de dankbare klussen van Peter



Voor



Na

Het Savita-programma voor de volgende 3 maanden

Meer uitgebreide info over alle cursussen en groepen:

www.savita.nl/agenda

Zondag 14 – zaterdag 20 juli

Soul singing & dansweek

met: Erik Huele

Meer info: www.soulsinging.net

Zondag 14 juli – zaterdag 20 juli

Savita-zomerweek

o.l.v. het Savitateam

Maandag 22 juli – vrijdag 26 juli

Dzogchen-retraite

o.l.v. Jan Geurtz

Meer info: www.jangeurtz.nl

Zaterdag 27 juli – vrijdag 2 augustus

Biodanza vakantieweek

o.l.v. Nathalia Liem

Meer info: <http://www.biodanzametnathalia.nl>

Zondag 28 juli -zaterdag 3 augustus

Vakantie in Duitsland, beeldhouwen in hout: “Van nature”

o.l.v. Luc Willems

Meer info: www.creapoelka.nl

Maandag 29 juli – zondag 4 augustus

Zomer-5-daagse met Qigong, natuurwandelingen en meditatie
onder leiding van Erik Huele

Meer info: www.soulsinging.net

Zaterdag 4 augustus – 10 augustus

Vakantieweek beeldhouwen in hout : “Van Nature”

o.l.v. Luc Willems

Meer info: www.creapoelka.nl

Donderdag 8 – zondag 11 augustus

De kunst van het zingen in de zomer

o.l.v. Cileke Angenent

Meer info: www.cilekeangenent.nl

Zondag 11 augustus – zaterdag 17 augustus

Yogaweek

met: Diana van Gelder en Wendy Stam

Meer info: www.dianavangelder.nl

Zaterdag 10 augustus – zondag 18 augustus

Tuin en klussenweek voor vrienden, bekenden en nieuwe mensen, die met Savita
willen kennis maken

Zondag 18 augustus – zaterdag 24 augustus

Massage-wandelweek

o.l.v. José van de Wouw

Meer info: www.balans-massage.nl

Zaterdag 24 augustus – zaterdag 31 augustus

Wandelweek

o.l.v. Savita-bewoners

Vrijdag 30 augustus – zondag 1 september
o.l.v. Karen Gerritsen
Optionretraite
Meer info: www.optionsupport.nl

Zondag 1 september – donderdag 5 september
Vijfdaagse zang /stembevrijding retraite
o.l.v. Jan-Hendrik Veenkamp
Meer info: www.janhendrikveenkamp.nl

Donderdag 5 september – maandag 9 september
Wandelen en mediteren
o.l.v. Wandermind
Meer info: www.wandermind.nl

Donderdag 12 september – donderdag 19 september
Savita-wandelweek
o.l.v. Savita-team

Zondag 15 september – vrijdag 20 september
Retraite
o.l.v. Karen Gerritsen
meer info: www.optionsupport.nl
Vrijdag 20 september – maandag 23 september
Retraite voor vrouwen
o.l.v. Jantien van Middelkoop
Meer info: www.in-zicht.info

Woensdag 25 september – zondag 29 september
Zing, dans, speel, ontspan
een midweek om tot zjezelf te komen
o.l.v. Jan Linssen
m.m.v. Diana de Vries, harpiste
Meer info: <https://www.janlinssen.nl/agenda/>

Donderdag 26 september – zondag 29 september
Yoga
o.l.v. Mirjonne ter Beek
Meer info: www.yogabijmirjonne.nl

Donderdag 26 – zondag 29 september
intuïtieve yoga en wandelen
met: Claire Piters
Meer info: www.clairepiters.nl

Zondag 29 september – zaterdag 5 oktober

Yoga

met: Diana van Gelder

Meer info: www.dianavangelder.nl

Zondag 6 oktober – zondag 13 oktober

Savita-herfstweek

m.m.v. het Savita-team

Colofon

Deze Nieuwsbrief is uitgegeven door Centrum Savita,
In der Burbecke 15, 59955 Winterberg-Niedersfeld, Duitsland

Deze Nieuwsbrief verschijnt normaliter 1 maal per 6 weken

Samenstelling en teksten:

Elisabeth Ravensteijn, Erik Haezebrouck

IBAN: DE08 4165 1770 0000 5453 68

t.n.v. Erik Haezebrouck/Savita te Winterberg-Niedersfeld

Telefoon: 00-49-2985-9088843

Voor donaties en lidgelden

IBAN: DE40 4165 1770 0000 0210 89

t.n.v. Freunde von Savita

Reacties: centrumsavita@gmail.com

Website: <http://www.savita.nl>

<http://www.facebook.com/erik.haezebrouck>

<http://www.facebook.com/centrumsavita>