



Savita

De Savita Nieuwsbrief

Verschijnt meestal 2-maandelijks
Nummer 88 – april 2020

Leven in Savita

door: Elisabeth Ravensteijn

Tijd voor een bericht van Savita, in een tijd dat er onverwacht zoveel en zo snel veranderd is in de hele wereld, alleen maar door een piepklein virusje. Zo snel kan het dus gaan, dat zou geen mens voor elkaar gekregen hebben. Ik volg, sinds ik ervaren heb dat het waar is, in crisissituaties altijd een paar van de vele wijze uitspraken die mijn vader mij gegeven heeft, namelijk: Niets gebeurt voor niets. Alles gebeurt in een vooraf bepaalde volgorde.

Het gebeurt om je te helpen her-inneren, wie je in wezen bent.

We zijn blij dat we hier in Savita al zoveel vooroefening gehad hebben in de afgelopen zes jaar, ten aanzien van het Niet Weten. Door alle ervaringen hiermee hebben we ook het vertrouwen dat alles voor Savita weer op zijn pootjes terecht zal komen. Wel op een andere manier dan we zelf konden/kunnen bedenken, maar de nieuwe pootjes voelden uiteindelijk altijd goed en vaak nog veel beter. Nu we mondiaal met z'n allen bij het Niet Weten zijn uitgekomen is het logisch dat het lang zal duren voordat er weer een hernieuwd evenwicht in onszelf gevonden kan worden. Een oefening om te voelen dat de enige echte wereld zich van binnen in ieders eigen Zelf afspeelt. We krijgen de gelegenheid om in onszelf de verhouding en werking tussen Angst en Vertrouwen te ervaren en er zonder oordeel bij aanwezig te zijn. We kunnen onszelf leren te kiezen voor de Liefde en het Licht, dwars door alles heen. Hoe meer mensen hier van binnen, in zichzelf mee bezig gaan, hoe groter de kracht, hoe meer zielerust.

Als "iets" zo snel en plotseling kan verschijnen, zit er dus ook een mogelijkheid in, dat dat "iets" ook heel snel en onverwacht kan verdwijnen. Dit is een idee dat hoop en richting aangeeft. Wat dat betreft, hebben jullie misschien al gehoord dat er a.s. weekend astrologisch gezien een hele mooie constellatie aanwezig is. Als we allemaal ons eigen meditatie moment maken op 4 of 5 april kan dit een licht en liefdeskracht geven, die het onmogelijke mogelijk maakt.

In dit verband geven we even de volgende link door:

<https://www.youtube.com/watch?v=85VBXsXHfzs>

We hebben al meerdere berichten over a.s. weekend ontvangen en ieder bericht geeft weer een andere tijd door. Vandaar dat er staat: wil je meedoen, vind je eigen moment. Hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger de invloed. Wanneer Savita weer open zal gaan? Dat gaat de toekomst uitwijzen. Er zijn mensen die hun boeking afzeggen, maar op zich hoeft dat helemaal niet. Het is duidelijk dat we voorlopig in deze toestand zitten en wanneer we weer bij elkaar kunnen komen, dat zullen we wel gaan vernemen op een gegeven moment en dan gaan wij natuurlijk meteen weer open en verder door met de groepen en gasten die voor die tijd geboekt hebben! Wat een feest om elkaar dan weer te kunnen zien en meemaken en aanraken!!!! Misschien is het al vanaf 28 april of half mei of later, we gaan het mee-maken met elkaar, hoe het zich ontwikkelt.

Wij hebben onze (eerste?) financiële steun al gehad van de Gemeente: 9000 euro. Daarmee kunnen we in ieder geval een behoorlijk stuk van de vaste maandkosten van maart betalen. Dat was een prettige verrassing. En de volgende verrassing is dat Erik en ik aankomende week onze handtekening gaan zetten bij de Volksbank. Deze zal iets meer dan de helft van onze schuld overnemen van de oude financiers. Daarbij wordt de rente van 7% per maand naar 2% teruggebracht!!! Om de financiën verder overzichtelijk en op orde te krijgen is een verhaal apart, maar er zit een flinke beweging in de laatste weken.

En verder? Het is stil in Savita. Er heerst een serene rust. 8 Maart vertrok de Jan Geurtz groep, toen wisten we nog niet wat er boven ons hoofd hing. Ik had zelf een retraite ingelast voor mezelf na 8 maart, nog niet wetend dat de helft van de wereld in retraite zou gaan! Afgelopen week was de eerste week dat Erik en ik hier alleen waren. In de weken daarvoor waren we met 6, en daarna met 4 mensen in Savita. Het prachtige weer, de staalblauwe luchten, in de afgelopen week gecombineerd met sneeuw witte sneeuw, voelen iedere keer weer aan als een pleister op de wond. We voelen ons dankbaar dat we nu de gelegenheid krijgen om eindelijk zonder druk of zonder moeten, aanwezig te zijn in Savita. Dankbaar dat we kunnen genieten van deze vrijheid. In zo'n groot huis, midden in de natuur. Eindelijk kunnen ook wij nu hier rusten in het Zijn.



Ondertussen wordt er, met tussenpozen aan het dak gewerkt, maar de steigers bij de parkeerplaatsen kunnen jammer genoeg nog niet verwijderd worden. De tweede helft van het dak van het slaapgebouw vraagt kennelijk meer aandacht dan de eerste helft.



We weten niet of er misschien leden zijn die zich (financieel) ongerust maken, nu de Vereniging eigenaar is geworden, dat ze mee zouden moeten betalen als het voortbestaan van Savita in het gedrang komt. Bij deze alvast een geruststelling: leden zijn niet financieel aansprakelijk. Anders hadden we nl nooit voor deze rechtsvorm gekozen.

Verder worden de moltons, eindelijk eens allemaal tegelijk, gewassen! En krijgt Erik de gelegenheid om de administratie vanaf het begin af, duidelijk op orde te brengen.



En.....last but not least: Joost en Linda hebben de verzorging van de kas helemaal op zich genomen en het groeit en bloeit al behoorlijk! Er is een hele nieuwe indeling gemaakt en zoals het op de foto al te zien is: het ziet er op en toppie verzorgd uit! Dank jullie wel!!!



Vanuit deze plek voor iedereen die dit leest: Veel Licht, Liefde en Wijsheid toegewenst in jullie eigen innerlijke wereld en als laatste wens: dat we elkaar weer snel kunnen zien en weer snel zelf onze eigen knuffelafstand mogen bepalen!

Agenda activiteiten:

Hou hiervoor dit keer de website in de gaten, omdat alles zo ongewis is.
www.savita.nl