



Savita

De Savita Nieuwsbrief

Versijnt meestal 2-maandelijks

Nummer 94 – December 2020

Elisabeth Ravensteijn



Nog even een berichtje van Savita in deze speciale tijd. Een berichtje vanuit ons hart naar jullie harten. De hartsverbindingen, daar kan geen enkele maatregel tegenop. Die blijven gewoon bestaan, wat er ook gebeurt!

We voelen ons hier gezegend met de financiële steun die vanuit Winterberg weer naar ons toegezonden is. Steeds weer een cadeau! We zijn ons zeer bewust van het trieste feit dat juist voor menig ondernemer dat niet is weggelegd. Dit schip bewaken we dan ook met zorg. Vooral voor de aankomende tijden, waarin de functie die Savita heeft, nu natuurlijk sterker bekrachtigt kan gaan worden. Angst en Liefde waren toch al twee van de basisstenen en deze kunnen nu optimaal in werking gezet worden!

Het duurt wel lang, dat is waar, maar daar laten we ons niet door lijden. Het vertrouwen, ontstaan door alles waar we doorheen zijn gegaan, blijkt een hele sterke leidraad te zijn, ook omdat de rust ons zo goed doet, na al die jaren.

Een kerstfeest waarin we alleen nu voor onszelf hoeven te zorgen is ook wel een keertje fijn.

Het gebouw schijnt er niet zo'n last van te hebben, want die heeft wel voor hogere vuren gestaan. Twaalf jaar leegstand.....dan is het afgelopen jaar daarmee vergeleken, een peanut!

We zullen deze dagen vieren in het theehuis met een klein groepje van zeven mensen. We wensen jullie (ook in de nu dus "van bovenaf" bepaalde vorm):

Een Lichtend Kerstfeest en een verrassend Schoon Nieuw Begin, van binnenuit!

Zodra er veranderingen komen omtrent de lock down waar we nu in zitten, komt er weer een nieuwe tekst op de website!





Savita zal altijd blijven bestaan
Vanuit je eigen hart,
daar kun je van op aan.

De Her-innering kan je leiden
Naar dat wat je altijd voelt in Savita,
En dat gevoel is van jou en zit in jou,
Daar kun je van op aan.

Daar kan je altijd en overal naar toe,
Waar je ook bent.
Dat gaat nooit meer weg,
Wat er ook gebeurt.

Je kunt kiezen, je bent vrij:

Je kan je laten lijden door het gevoel van afgescheidenheid,
Juist in deze dagen.
Je kan je laten leiden door het weten dat Savita er is,
Je kan je verheugen op de tijd dat je er weer gaat komen,
En dat helpt, want dat geeft Licht.

Wanneer dat zal gebeuren,
daar weten wij niets van.
Dat kunnen we niet bepalen,
Daar weten wij allen, nu alles van.

Maar het Licht dat huist in Savita,
Dat Licht, dat zit ook in jou.
In plaats van scheiding kun je je ook verbinden,
Want dat Licht zit ook in jou
Je kan het voelen, diep van binnen.

Als we dit allemaal met elkaar doen, vanuit binnen in ons Zelf
Kunnen we helpen met elkaar het Licht te versterken
Zo sterk dat we de duisternis, Licht kunnen geven.
En de duisternis, als van Zelf, daardoor verdwijnt.
Met elkaar, in ons Zelf.

In het klein in onszelf
In het groot voor Savita
En in het grootst, voor de wereld.