



Savita

## De Savita Nieuwsbrief

Verschijnt meestal 2-maandelijks

Nummer 106– September 2022

door: Elisabeth Ravensteijn



*Het Savita-logo in het pompoens*

In de druilerige regen, met lampjes aan, schrijf ik deze nieuwsbrief in een stil Savita. We kunnen dus nog even bijkomen van de drukke, vrolijke zomer waarin we weer gewoon konden doen, zonder coronatoestanden. Gewoon was opeens weer bijzonder, dat is een mooie bijkomstigheid van toestanden. Er is meer dankbaarheid voor alles wat er is. De vanzelfsprekendheid is eraf.

Van de hoge gasprijzen hebben we nu(nog) geen last vanwege ons vaste contract.

De boodschappen zijn natuurlijk ook hier duurder dat wel, maar Savita staat er goed voor.

In oktober krijgen we weer een drukte piek, er zijn nog nooit zoveel aanmeldingen voor de tuin/klusweek binnengekomen als nu en de herfstweek is ook al helemaal volgeboekt!

November, normaal een maand waarin er weinig tot geen boekingen zijn, stroomt weer vol, dus alleen maar goede berichten. Dit in tegenstelling tot de vorige september-nieuwsbrief, waarin de noodklok werd geluid!!

De nieuwe groep mensen, Gerrit, Zareh, Irma en Caro zijn mensen die een grote draagkracht hebben en er helemaal voor gaan. Ireen, de partner van Gerrit heeft ervoor gekozen om niet fulltime op Savita te zijn, maar ook in Nederland, vanwege haar baan. Ook Eleonora is natuurlijk 1 van de pijlers met haar diversiteit aan mogelijkheden en.....Erik weet nu vrij zeker door ervaring, na een jaar van onderzoek in het proces van Savita loslaten, dat hij toch zijn pad verder, in Savita wil vervolgen!!!

Hoera!!!

Hij heeft meteen de daad bij het woord gevoegd en een nieuw pad gemaakt in de tuin van Savita. Verborgen, tegen het hek aan, slingert helemaal van voor naar achter, een nieuw lang afwisselend pad, met mooie doorkijkjes waarin er nog van alles kan ontstaan. Door alle veranderingen zullen zijn werkzaamheden ook natuurlijk veranderen, maar los van het werk wat hij doet, blijft zijn aanwezigheid aanwezig. Zo stil als hij is, zo aanwezig is hij. De oorsprong van deze plek.



En ikzelf blijf ook in Savita, ik heb mij teruggetrokken van alle praktische werkzaamheden, genoeg lakens gevouwen (!), maar ik blijf wel de boekingen van de groepen, gasten en medewerkers doen en daarnaast wil ik een boek gaan schrijven over "de wonderbaarlijke samenhang der dingen". Jullie snappen waarschijnlijk wel dat Savita er ook in zal voor komen!!

We zien veranderingen ontstaan in de manier waarop Savita zich aan het vormen is. Er zijn meer boekingen van mensen die zich voor langere tijd bv voor een maand of langer aanmelden en meer mensen die veelvuldig terugkeren. Er zijn ook een aantal mensen die de mogelijkheid aan het onderzoeken zijn van het bewonerschap. Ja, ja dat kan ook nog steeds! Er gaat waarschijnlijk 1 oktober een begin gemaakt worden met de eindfase van het dak. Nog even met een slag om de arm. Het zou fijn zijn als dit gebeuren eindelijk afgerond is. Want het blijft maar hangen.....Gelukkig is er de laatste tijd wel door vele medewerkers geschuurd en geschilderd aan het buitenwerk. We hopen hier de komende tuin/klusweek ook een prioriteit van te maken, zodat er zoveel mogelijk houtwerk in de grondverf staat voor de winter. Verder blijft het een wonder hoeveel we dit jaar hebben kunnen eten uit onze eigen tuin. Wat een rijkdom. En er staat nog steeds van alles. We kunnen zelfs het een en ander gaan inmaken. Ook leuk voor de tuinweek!



Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen, om mee te rijden, kun je dit melden via onze website ([www.savita.nl](http://www.savita.nl)). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor het wachtwoord even een mailtje te sturen naar [centrumsavita@gmail.com](mailto:centrumsavita@gmail.com).

Voor de AGENDA van Savita tot en met de zomer van 2023: [aanklikken bij deze link](#).

*Savita een plek van ruimte,*

*waardoor de groei van binnenuit,  
zich kan voltrekken,  
waardoor het zaad ontkiemt  
naar buiten  
en op een gegeven moment  
de bloei als vanzelf bloeit.*

*de plek waar het afsterven noodzakelijk is,  
voor de Stilte  
die daarop volgt.  
waardoor de groei zich weer  
van binnenuit  
kan voltrekken*

*op een "gegeven" moment.*

