



Savita

De Savita Nieuwsbrief

Versijnt meestal 2-maandelijks

Nummer 107– November 2022

door: Elisabeth Ravensteijn



De eerste sneeuw kwam al in November

Hier is dan weer de laatste Nieuwsbrief van het jaar. Een afwisselender leven dan het leven in Savita, is haast niet voor te stellen. Het is wel een grote hulp om in het hier en nu te blijven. En een hulp om dankbaarheid te voelen dat we hier in Savita zo kunnen leven zoals we leven. En die dankbaarheid gaat ook weer meteen naar jullie, want zonder jullie enthousiasme hadden we het nooit zover kunnen brengen. Op die manier zijn we met elkaar verbonden en het is een wonder om dit te kunnen voelen en meemaken. We kunnen het niet zonder elkaar. Alleen de posities van iedereen zijn, niet hoger of lager, maar verschillend en anders, dat maakt Savita juist zo kleurrijk, levendig en onverwacht.

Daar maken we in de kerngroep natuurlijk ook aardig wat van mee, van het onverwachte! Zowel het vreugdevolle onverwachte als het pijnlijke onverwachte. Maar toch, iedere keer weer als er een spanning is opgelost, is het heel opmerkelijk dat het zo goed te voelen is dat het dan ook echt weg is. Onverwacht!

Het voelt weer lichter aan.

Het licht helpt, om dat wat duister is, te belichten. We hebben als kerngroep net even iets achter de rug, waarbij de onderste steen kennelijk boven moest komen....., maar toen dat gelukkig kon gebeuren (uiteindelijk de onderste steen in onszelf natuurlijk), kwam er weer een nieuwe ruimte en vrijheid terug.

Het is een opmerkelijk diep gelegen aspect in ons, dat eerst automatisch in verzet gaat tegen spanningen en pijn. En daarbij duurt het vaak zo lang, voordat we dit in de gaten hebben en kunnen ontdekken dat we dit zelf doen! Dan pas kunnen we vervolgens ervaren hoe de afgescheidenheid in onszelf werkt. Zo verschuiven we stap voor stap van dualiteit naar eenheid.

Oktober en November waren maanden waarin we of vol zaten, of met een klein groepje aanwezig waren. Leuk om te merken dat het allebei zijn eigen charme met zich meebrengt. Ook is er een verschil als er een groep van buitenaf komt, of dat er mensen komen voor Savita zelf, zoals in de tuin en klusweek. In deze week is er weer ontzettend veel werk verzet, in de tuin rondom Savita en in de moestuin, waar we zelfs nu nog groente en bloemen vandaan halen!! We waren in totaal met wel 30 mensen!!! En daarna, een drukbezochte herfstweek waarin het workshop aanbod ruim aanwezig was en ieder vrijwillig met zijn eigen intentie voor die week aan de slag kon.





Er zijn op het ogenblik vijf mensen die tot onze grote vreugde bezig zijn om uit te zoeken in welke vorm ze in Savita willen wonen. Het zijn alle vijf mensen die Savita al heel lang kennen. En het zijn alle vijf ook mensen, die wij allemaal leuk vinden! De welbekende klik! We gaan stap voor stap, ieder in haar/zijn eigen tempo. In de kerstvakantie, tussen de ene en de andere week in, gaan we met z'n dertien eens bij elkaar zitten!!! Een lang gekoesterde wens komt dichterbij. Erik, Elisabeth, Eleonora, als eerste drie, Irma, Zareh, Caro, Gerrit en Ireen, als volgende vijf in 2021 en nu weer in 2022 weer vijf mensen op de stoep!

Het dak klaar.....is ook zo'n lang gekoesterde wens. Het laatste gedeelte van het hoofdgebouw staat wel al in de steigers en de helft daarvan is al klaar. Het is de bedoeling dat het voor de kerstvakantie afgerond is! Dat zou prachtig zijn, 2023 ingaan met een geheel nieuw dak!



We hebben een erfenis gekregen van iemand die drie jaar geleden, slechts 1x vanwege een cursus, in Savita is geweest. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Nu kunnen we op onderzoek gaan naar vloerbedekking voor de slaapkamers en ook naar nieuwe matrassen waar nodig. En, nu we het toch over de slaapkamertjes hebben, een vraag: zijn er mensen onder jullie die nog wollen dekens hebben die niet meer gebruikt worden en toch nog goed zijn? Dat zou heel fijn zijn, want er zijn veel extra dekens, die bovenop de kasten liggen in de slaapkamertjes, die aan vervanging toe zijn.

En heb je nog winterkleding die je niet meer gebruikt en toch nog goed is? Neem het gewassen mee voor de weggeefwinkel, want nu hangt er alleen maar zomerkleding!

Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen, om mee te rijden, kun je dit melden via onze website (www.savita.nl). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor het wachtwoord even een mailtje te sturen naar centrumsavita@gmail.com.

Voor de AGENDA van Savita tot en met de zomer van 2023: [aanklikken bij deze link](#).

Het Licht

We kunnen het Licht al zien
Het schijnt al in het nieuwe jaar.
Het Licht heeft alles al schoongemaakt,
van vele jaren ervoor.
Het is nu duidelijk te herkennen
Dus het Licht kan nu sterker gaan schijnen
in het komende jaar.
Omdat er al zoveel schoongemaakt is
en klaar.

We kunnen het nog niet zeker weten,
Maar wel al af en toe ervaren:
De lichtheid van het schone
De schoonheid van het Licht.
Dat is waar de weg te zien is
En waar het in- en uitzicht
Samen verstrengelt ligt.



Een Lichtend Kerstfeest en een Schoon Nieuwjaar voor jullie Allemaal!!