



Savita

De Savita Nieuwsbrief

Versijnt meestal 2-maandelijks

Nummer 112 – Februari 2024

Door: Elisabeth Ravensteijn



Opeens zitten we weer in een witte wereld, hier! Dat is weer even iets heel anders. De sneeuw heeft zich deze winter voor het eerst wel heeeel weinig laten zien.

Het is tegenwoordig handiger om je op veranderingen in te stellen, want alles gaat sneller en is onvoorspelbaarder. Een goede oefening om in het Hier en Nu te blijven. Wij hebben hier weer een drukke periode achter de rug met Jan Geurtz, Jan Hendrik Veenkamp, Kerst en Oud en Nieuw. Allemaal bijzondere dagen waarin we veel gedanst, gezongen en gewandeld hebben, in stilte waren en we weer heeeerlijke maaltijden voorgeschoteld kregen.

Vanaf 7 januari hebben we even soort van rust gehad en deze eindigde in een zeer geslaagd familieweekend van enkele van de huidige bewoners en vaste medewerkers. Broers, zussen, ouders, neven, nichten, kinderen, kleinkinderenSavita gonsde van de kinderstemmen! Veel spelletjes en creatieve activiteiten en ook schoonmaak- en ander klusgebeuren passeerden de revue. Kortom, dit weekend was weer een succes!!



Na het familieweekend: de houtbewerkers aan het werk onder leiding van Luc Willems

Onderling zijn we nu goed op elkaar ingesteld en we kunnen goed samenwerken. Dat geeft een heerlijk rustig gevoel. Mede dankzij de bereidwillige handen van veel medewerkers. Het is al vaker hier geschreven: zonder de medewerkers is het niet mogelijk deze unieke woon/werkvorm te creëren, waarbij ieder elkaar dient. Sommige medewerkers komen voor 1 keer, sommige voor meerdere keren, sommigen in een vast verband en weer anderen wisselen een langdurig verblijf af met het heen en weer gaan naar Nederland. Dit geeft iedere keer weer een verandering van samenstelling dus een ander kleurenpalet! En het helpt ook onze geest soepel en jong te houden!!



Savita by Night...

We gaan de groepsboekingen voor 2025 pas halverwege 2024 definitief vastzetten. We willen even de ruimte om de mogelijkheden te onderzoeken om Savita zelf meer van binnenuit in te gaan vullen, naast het ontvangen van groepen van buitenaf. We organiseren begin maart zelf een week voor mensen die er even uit willen en zichzelf, ook in groepsverband, beter willen leren kennen. De originele behuizing van Savita en de prachtige natuur rondom, wil graag gedeeld worden met mensen die ook de stilte in zichzelf weer willen ervaren.

We willen een week aanbieden waarin we met elkaar tegelijkertijd samenwerken:

- op het huis- tuin-, klus- en keukengebied,
- workshops volgen op het creatieve en communicatieve gebied, ingevuld door de bewoners zelf.
- tijd om te wandelen, mediteren, zingen en dansen.
- en natuurlijk last but not least: tijd voor jezelf in de Stilte.

Van zondag 3 maart tot zaterdag 9 maart gaat de "Samenleven in Savitaweek" van start!!
Kom je ook??

Want deze weken beloven, net zoals de Savitaweken, een succes te worden! Samen kunnen we meer dan alleen. En het zal zeker meehelpen het Vertrouwen en de Liefde in jezelf te laten groeien en vervolgens als vanzelf in de wereld te verspreiden.

Je kunt er ook nog iets over lezen op de website bij 'Vaste Activiteiten'.

(De kosten bedragen € 450 voor zes nachten (€ 75 per etmaal)). Inschrijven kan via het boekingsformulier op onze website.)

In de vorige Nieuwsbrief hadden we een videofilmje verstuurd. Maar we hadden kennelijk beter nog een uitgebreidere tekst erbij kunnen zetten bv: dit is geen foto, maar een filmpje! Heel weinig mensen hadden het nl ontdekt. Dus, als je nog een vleugje van het 10 jarig jubileum wil ontvangen, klik dan op het beeld hieronder en bekijk alsnog de video!!



VIDEO - One Day 10 jarig Savita – (olv Elzemien Brouwer)

Van het gekregen jubileum geld hebben we inmiddels een mooie koelkast gekocht voor het theehuis, een geluidsbox en rieten stoelen voor het terras!!

We zijn er allemaal heel blij mee!!



De 'coole' nieuwe koelkast in het theehuis...

Er zijn inmiddels 3 workshops in 2024 geannuleerd, dus je kunt, sowieso voor November, kijken of er toch nog een eventuele kans tot boeken is, als je in 2024 met een groep(je) wil komen.

Praktisch:

Vervoer

Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen om mee te rijden, kun je dit melden via onze website (www.savita.nl). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor het wachtwoord even een mailtje sturen naar centrumsavita@gmail.com.

Agenda

Voor de AGENDA van Savita: [aanklikken bij deze link](#).



*Er zijn een paar dode en gevaarlijke bomen verwijderd langs de wegen om Savita.
Van sommige zijn leuke bosbankjes gemaakt en op diverse plekken op het terrein gezet.*