



Savita

## De Savita Nieuwsbrief

Verschijnt meestal 2-maandelijks

Nummer 113 – April 2024

Door: Elisabeth Ravensteijn

Tijd voor een Nieuwsbrief!



*Bedankt, alle helpers van de Tuin- en Klusweek!*

Om te beginnen is het toch wel weer eens leuk om te vertellen hoe de woonwerkgroep zich vanaf herfst 2021 heeft uitgebreid.

Erik, Eleonora en ik waren vanaf zomer 2019 tot in de zomer van 2021 de enige bewoners.

In die herfst kwamen Gerrit, Irma en Zaréh erbij, in het voorjaar van 2023 kwam John, terug van weggeweest en ook Bianca kwam weer terug in de zomer van 2023.

In de winter van 2024 volgde Judit, die hier al jaren regelmatig kwam om de (moes-/sier-) tuin te verzorgen. Dus we wonen hier nu met z'n negenen.

Daarnaast is er in de loop van de tijd een andere groep van 5 vaste medewerkers bijgekomen, die ervoor gekozen hebben hier voor een langere tijd aaneen aanwezig zijn. Dat zijn Jos, Judith, Jan en Jules. Ieder heeft de J als eerste letter, maar wel haar/zijn eigen periodes van aanwezig zijn! Samen met dit viertal komen we met z'n allen uit op 13! En met de W van Willem er nog bij, komen we zelfs op 14! Mooi in drie jaar tijd!

Ieder heeft een eigen gebied, waar hij/zij of alleen of met z'n 2en of 3en voorstaat. De vijf aspecten zijn nu eindelijk voldoende bezet: Irma, Bianca en Eleonora voor de keuken en het koken, Zaréh en Jos voor de huishouding, Judit en Jan voor de tuin, John voor de klussen met Jos (en Willem), Gerrit voor het kantoor, Jules, Willem en Judith: van alle markten thuis!!



*Twan en Michiel aan het werk met het hek*

Erik en ik zijn er nog steeds!! En er zijn ook geen tekenen dat hier verandering in gaat komen. Wel in onze werkzaamheden. Erik heeft zich teruggetrokken uit het kantoor en volgt nu i.p.v. de weg van Savita, de weg in zichzelf. Een voor hem nieuw gebied met een onbekende weg, die stap voor stap verkend wordt. Ik heb alle praktische werkzaamheden losgelaten; met zoveel meer sterke schouders verloopt dit redelijk soepel mag ik wel zeggen, mezelf kennende! De boekingen, meditatie en de Nieuwsbrief blijven over, waardoor ik minder in Savita aanwezig ben en meer in het huisje. De start van het boek, dat ik al jaren en jaren schrijven wilde, is al gemaakt!

Dus alles bij elkaar genomen: Het gaat goed, hier in Savita! Waar er eerst sprake was van twee groepen, is er nu duidelijk 1 groep gevormd. We kunnen goed met elkaar samenwerken, er is dus kennelijk in de afgelopen tijd een vruchtbare bodem gelegd waar ieder zelfstandig op kan staan, op een manier dat een ander en het werk er niet onder lijdt. Dit is elke dag weer iets om diep dankbaar voor te zijn dat we zover gekomen zijn. In deze tijd, in een wereld waarin de chaos zo groot is, als hij nog nooit geweest is, wordt het hier steeds duidelijker dat er zich toch ook weer iets aan het vormen is, waardoor nieuwe en andere

mogelijkheden zichtbaar zijn geworden. Mogelijkheden waarvan we eerst alleen maar konden dromen. Nu kunnen we zeggen: nee, het was geen droom, het is toch de werkelijkheid! Een mooie nieuwe werkelijkheid, waaruit helder blijkt dat de focus op de dualiteit zich aan het verschuiven is naar de eenheid, die eronder ligt. En altijd al er onder lag, maar o, o, o, zo goed verstopt!! Nu plukken we de vruchten van het vertrouwen dat ons iedere keer weer de energie geeft om toch door te gaan en om te leren Zijn met dat wat is.

Dat is niet moeilijk tijdens de tuin/klusweek, die hier afgelopen week heeft plaatsgevonden. Eleonora schrijft hierover:

**De Tuin- en Klusweek vanuit het perspectief van een van de koks van Savita:**

Ik vond het héérlijk om tijdens het eten de energie en de motivatie van de mensen te voelen. Ze vertelden enthousiast over waar ze mee bezig waren. Zo kreeg ik een mooi en duidelijk beeld van wat er zoal geklust en gecreëerd werd. Daar werd ik zelf ook helemaal blij van!

Ik vond het op mijn beurt dan ook heel fijn om voor deze “familie” te koken en lekkers te maken, en zo bij te dragen aan het geheel! Dankjulliewel!

In de foto's in deze nieuwsbrief: enkele impressies van de soorten klussen (niet alle) gemaakt door huisfotografie van het moment Wilma.



*De balkons worden geschilderd!*

---

Tijdens de Savita en tuinklusweken is de Savita-energie het duidelijkst voelbaar. Het woord familie is hier het meest dekkend. Een familie zoals we gedroomd hebben, dat een familie eigenlijk zou zijn. Veilig, licht en vrij. Hier is een derde mogelijkheid aan toegevoegd in de



vorm van "Samenleven met Savita", waarin we zowel gezellig samen aan het werk gaan als leuke ontspannende activiteiten zullen aanbieden en ondernemen. Kijk op de website bij Vaste activiteiten en als je nieuwsgierig en enthousiast bent, geef je zo snel mogelijk op! De eerstvolgende is in september.

Verder zijn er toch wat betreft 2024 nog wat open plekken voor groepen, vooral in de maanden november en december. N.B. Het verenigingsweekend vindt plaats van 13-15 september.



*Een nieuw hek voor de tuin*

Ook al is de droom werkelijkheid geworden en heeft het geld hier een andere positie toebedeeld gekregen dan in de 'normale' wereld, toch baart dit facet de laatste tijd met alle enorme prijsstijgingen ons behoorlijk wat zorgen. Gerrit zal hieronder het een en ander over uit de doeken doen. Eerder dan we gedacht hadden staan er nu bij ons een paar noodzakelijke prijsverhogingen voor de deur:

### **De Financiën van Savita (door Gerrit)**

Na de corona periode is er een duidelijk herstel ingetreden, met een mooie en gestage groei in het aantal gasten, groepen, cursisten en meewerkend gasten. Echter, in financieel opzicht zijn en worden we geconfronteerd met soms hele forse prijsstijgingen. Zo zijn onze kosten voor aardgas dit jaar gestegen met maar liefst vijftig procent! De kosten voor personeel, voeding en materieel en onderhoud, plus die van bijvoorbeeld controle en onderhoud van de brandinstallatie, stijgen fors.

In de dagelijkse praktijk worden we geconfronteerd met noodzakelijke reparaties en investeringen. Het dak van het huisje van Erik en Elisabeth lekt al ruim een jaar, en steeds ernstiger, evenals het dak van de garages. Verder moeten onze 300 brandmelders dringend vervangen worden, evenals onze circa 40 brandblussers. En dan hebben we het nog niet eens over verbeteringen aan buitenkant en interieur, die we graag zouden willen doorvoeren, plus dat we in staat moeten zijn om onverwachte tegenvallers op te vangen (wat te doen als één van onze verwarmingsketels het begeeft, we moeten er nu maar even niet aan denken ...).

Kortom, de financiële druk neemt toe en we hebben dringend behoefte aan meer financiële zekerheid en armslag om de hierboven genoemde zaken aan te pakken en om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen.

Tegen deze achtergrond voelen wij ons genoodzaakt om - zij het met tegenzin en grote aarzeling - onze tarieven en voorwaarden op een aantal punten te gaan aanscherpen. Let wel: met behoud van de unieke Savita-filosofie (van vriendelijke tarieven, en een persoonlijke aanpassing indien je een kleine beurs hebt), maar toch ... We moeten eenvoudig onze basis steviger maken, en we willen de gehele 'winst' die we daarmee creëren investeren in Savita!

Om te beginnen willen we nog dit jaar een vrijwillig zogenaamd 'weldoeners'-tarief instellen, voor gasten en cursisten die iets meer kunnen missen en die Savita willen helpen. Het basistarief is nu € 60,- per persoon per etmaal (kamer plus 3 maaltijden), het weldoeners-tarief wordt dan € 75,-. Met ingang van volgend jaar willen we aan onze workshop-gevers een bijdrage voor zaalhuur gaan vragen (€ 25 per dagdeel, € 50 per zaal per dag), en per cursist een iets hogere bijdrage. Verder denken we nog na over enkele aanvullende acties.

We hopen en rekenen in dezen op jullie aller begrip en steun! :)

Tegelijkertijd blijven we bewust werken aan een steeds duurzamere en gezonde huishouding. Daar gaan we niet op bezuinigen. Onder andere de heerlijke maaltijden zijn inmiddels dan ook bijna geheel biologisch.



*Theo de Tapijtman en zijn 'charmante assistente' Anja*

## **Praktisch:**

### **Vervoer**

Het openbaar vervoer werkt niet volgens het boekje, dus het is lastig voor veel mensen om hier te komen. (Wij leven ook niet helemaal volgens het boekje, maar toch!). Dus nog even voor de herinnering, Als je een aanbod of vraag hebt voor mensen om mee te rijden, kun je dit melden via onze website ([www.savita.nl](http://www.savita.nl)). Aanklikken bij meerijden met elkaar en voor het wachtwoord even een mailtje sturen naar [centrumsavita@gmail.com](mailto:centrumsavita@gmail.com).

### **Agenda**

Voor de AGENDA van Savita: [aanklikken bij deze link](#).



*Een van de Jubileumcadeaus - nieuwe terrasstoelen!*